

26-08-1846



M. MONSIEUR, Kastenmaker in de Woudstraat, over het Posthuis te Steenwijk, berigt zijne geëerde Begunstigers, dat zijn **NIEUWE WINKEL** ruim voorzien is van Mahony en Gladde **MEUBELN**, Brabandsche, Kuilenburger en Deventer Stoelen, Spiegels en Schilderijen, Galanterien, Kantoor-Klokjes, Verlakte Goederen. Glas-, Kristal- en Aardwerk, Tafel-, Winkel- en Hanglampen, alsmede Lampen-Ballons, Spiegelglas en Glazen Dakpannen, alles tot de civielste Prijzen; de aanvraag met Franco Brieven. (12183)