

STEENWIJK, den 4<sup>den</sup> julijs

Na eene langdurige staat van onzekerheid, en tusschen hoop en vrees blijvende dobberen, om ook eens het geluk te mogen getieren; Z. M. onzen geëerbiedigden Koning in ons midden te zien; hadden wij het genoegen, woensdag 11., door Z. Exc. den gouverneur dezer provincie geïnformeerd te worden, dat het zoude kunnen plaats hebben, dat Z. M. uit Vriesland den weg door deze provincie naar het Loo zoude nemen, en alsdan deze gemeente zoude door passeren: welke voorloopige kennisgeving aan ons nader bevestigd werd, door des Konings hof-fouier, gechargeerd met de bestelling van de noodige vootspannen, welke ons, eergisteren avond, informeerde, dat Z. M., heden, alhier zoude aankomen en van paarden verwisselen.

Naauwelijks was de burgerij van deze aangenome tijding geïnformeerd, of dadelijk werden alle maatregelen genomen, waarbij een ieder zich om strijd beijverde, zoo veel de kortheid des tijds maar eenigzins toeliet, eenige eenvoudige, doch fraai met groen versierde, eerebogen in gereedheid te brengen; voorts al de huizen in de straten, op den doortogt gelegen, met guirlandes te versieren, boven en behalve het doen wapperen van de nationale en oranje vlaggen van de torens, het raadhuis en de verdere publicke gebouwen, schepen en molens, en, zoo veel maar eenigzins doenlijk was, door het uitsteken van eene menigte vlaggen, de straten als het ware te behangen, hetgeen een zeer fraai en bevallig aanzien opleverde.

Dezen morgen reeds zeer vroeg, was Z. Exc. de gouverneur dezer provincie, tot de opwachting des Konings, alhier gearriveerd, en van welke men de voorloopige goedkeuring over de gemaakte schikking tot de ontvangst van Z. M. mogt ontwaren.

Het was heden middag omtrent twaalf uren, toen de ingezetenen, door het luiden der klokken, verwittigd werden, dat Z. M. met Hoogstdezelfs gevolg, deze stad, op den afstand van een kwartier uur,

genaderd was, gelijk Hoogstdezelve toen ook zeer ras de nabijheid van de stadspoort, alwaar de stoet moest binnen komen, bereikt hadde, en, alwaar Z. M., verzeld van Z. K. H. den beinnrelijken en dapperen Prins *Frederik*, door een detachement uit de nieuw opgerigte schutterij, opgewacht en binnengeleid werden; terwijl het Z. M. behaagde, onder het gejuich van *leve de Koning!* tot aan het logement van *Schuttelaar* aan de markt stapvoets te rijden, aan welk logement Z. Exc. de gouverneur, benevens de burgemeester en de vredereger des kantons Steenwijk, ter opwachting gereed stonden, en alle autoriteiten, zoo die van het gemeente-bestuur van Steenwijk als Steenwijkerwold, de geestelijken en kerkontaden van de onderscheiden godsdienstige gezindheden, en de financiële ambtenaren, zich bijeen verzameld hadden, om hunne opwachting en hulde aan Z. M. aan te bieden; wordende, bij die gelegenheid, door den burgemeester, aan het hoofd van het gemeente-bestuur, Z. M. verwelkomd, met betuiging, dat zij ten hoogste verheugd waren, Z. M. binnen deze stad te mogen zien; dat de ingezetenen van Steenwijk, deswegens, nevens den raad, onuitsprekelijk verblijd en zij de tolken der burgerij waren, van de opregte hulde en verkleefdheid aan Z. M. en het Koninklijk huis. Zijnde voorts in het korte oogenblik, dat het voorspan verwisselde, door elke der respectieve autoriteiten, in gepaste doch korte aanspraken, Z. M. van hunne gevoelens van eerbied, liefde en hoogachting verzekerd, gelijk al de autoriteiten over de bijzondere vriendelijkheid, waarmede Z. M. hen ontvangen heeft;

zeer getroffen waren; hebbende vervolgens onder het luidruchtig vreedegejuich Z. M. deze stad verlaten; en Hoogstdezelfs reis over Wapneperveen vervolgd.